

Paradijselijk

mei 2010

De temperatuur: in mei heerlijk zonnig
met af en toe een koude buer. Heelclus.

Het huis: keurig afgewerkt; netjes,
praktisch met alle benodigde faciliteiten.
Gezellig! "How are you?"

De mensen: Manos, de buurman die ons
een avond geirriteerd heeft op zelfgemaakte
happes en drankjes. Temperamentvolle discussie
over de economie met zijn vrouwin Katherine.
Verder alle vriendelijke "kalimera" en "kalipou"
mensen in de buurt en de restaurantjes.

Dat brengt me bij: het eten ✓
raute beschrijving
niet te niet
rechts = links
Gezellige restaurantjes. Katafigo had onze
voorkusz. hekkenetje van de zaak!

De natuur:

Vrolijk gezang van de vogeltjes. De cirkelende
buizerd. Een verbaasde vrouw (mensen, zie ik
dat goed?) die zich snel terugtrok. Hagedissen
op de verlichte muur. Zwervpozen en natuurlijk
boxer Karma van Manos. Verder is de natuur
op het hele eiland adembenemend!

(er zijn wel een paar "blaffers" die een enkeltje)
spinalonga mogen krijgen!

Geschiedenis

Daar zindert het eiland van.

We hebben een week mét en een week
zonder kinderen hier verdoeft. Het leviel
alle partijen uitstekend. Heerlijk strandweer
chaude zee, dat wel

Lekker dat er een stereotoren staat.

We hadden CD's meegenomen.

De twelichting via de mail was ook helder.

Hartelijk dank voor het
heerlijke verblijf!

Wouter + ANS